

Woensdag Dag 2 - 2024

Woensdag (inmiddels donderdag...). Wat een fijn idee dat we morgen niet om half 9 klaar hoeven te zitten aan het ontbijt :-). Als sommige leerkrachten niet genoeg kunnen slapen, hebben ze namelijk last van een 'ochtendhumeur'. De kinderen mogen morgen tot half 11 zelf bepalen hoe laat ze uit bed komen en ontbijten. Dat hier een stukje self-service bij van toepassing is, zal voor sommigen wel even wennen zijn... Tijdens het ontbijt van vanmorgen werd weer de 'Schoonste Kamer Award' uitgereikt. In de categorie jongenskamers sleepte, ondanks de natte handdoek die meester Jeroen bewaarde in zijn slaapzak, de meesters deze eervolle titel binnen. Aan de kant van de dames waren het, dit mag geen verrassing zijn, uiteraard de juffen! Met wat tips en tops gingen de andere kamers met frisse moed aan de slag om de kamer toch echt nog wat schoner te houden. Tijdens het ontbijt werden ook de 'Kanjers van de dag' bekend gemaakt: Quinn en Yen. Er deden veel kinderen ontzettend gezellig mee, maar deze kanjers vielen extra op, op het gebied van positiviteit, sportiviteit, samenwerking, het tonen van interesse en bovenal gewoon heel gezellig zijn! Na het ontbijt speelden we 'Expeditie Robinson'. In 8 groepjes moesten de kinderen verschillende opdrachten uitvoeren. Ze kregen bijvoorbeeld de opdracht om zo lang mogelijk op een boomstam te blijven staan, de puzzel 'Toren van Hanoi' op te lossen, zo lang mogelijk aan het voetbaldoel te blijven hangen en was er een heuse eetproef. De kinderen hebben hun grenzen verlegd en vooral de uitgekookte koeienmaag (soja snippers) en reepjes reuze naaktslak (rettich in zoet-zuur) vielen enorm in de smaak... Na de lunch speelden we 'Het chaosspel'. In 8 groepjes moesten de kinderen verschillende opdrachten uitvoeren voor een jurylid (leiding). Zo kregen ze bijvoorbeeld de opdracht om een piramide met het groepje te maken, alle schoenen van voet te wisselen, zoveel mogelijk kleren aan te trekken of een dansje op te voeren. Dit werd door elk groepje op geheel eigen wijze ingevuld. Na het nuttigen van wat lekkers was het alweer tijd voor het volgende onderdeel. Dat er konijnen, kikkers, teken (helaas..) en muizen te vinden zijn in het bos zal geen verrassing zijn, maar wist u dat er in dit bos bijvoorbeeld ook flamingo's, medewerkers van het forensisch instituut, zwervers en bejaarden rondlopen? Gelukkig waren ze allemaal heel vriendelijk en klonken de stemmen toch wel heel bekend... We werden vergezeld door maar liefst 19 Paradijsvogel collega's! Zij waren allemaal naar Austerlitz gereden om mee te doen met 'de Vossenjacht'. Na het beantwoorden van vragen, kregen de kinderen een letter waarmee een zin werd gevormd. Helaas moesten we iets eerder naar binnen vanwege de regen, maar dat mocht de pret niet drukken. Binnen werd er druk geknutseld, 30 seconds gespeeld, meegezongen met Hollandse hits en er was ook de nodige ontlading te horen; Gelukkig is iedereen ingeloot op de middelbare school! Om 18.00 uur was het tijd voor het diner: groentesoep, macaroni en vla. Er werd volop gesmuld en er vormde zich zelfs een rij voor een tweede ronde macaroni! Als kers op de taart was daar Pieter Post! Met een tas vol kaarten had hij een hoop te doen en er werd volop genoten van de lieve woorden en bijgevoegde foto's. Het avondprogramma begon met een Pubquiz. Vragen als: 'Wat is de hoofdstad van Spanje?' "Real Madrid!" en 'Zet de leerkrachten op volgorde van jong naar oud', zorgde voor de nodige hilariteit. Daarna speelden we 'Het handelsspel' in het donkere bos. Bij het handelsspel kregen de kinderen bij de bank (het beginpunt) één euro die ze moesten wisselen voor 10 euro bij post 1. Na post 1 mochten de kinderen kiezen of ze hun geld wilden storten op de bank of door wilden gaan naar post 2. Daar kon hun tientje omgewisseld worden naar twintig euro. Na deze post konden ze weer een keuze maken: de twintig euro storten op de bank of doorgaan voor post 3: de vijftig euro. Tijdens hun tocht door het bos konden ze ook hun geld kwijt raken aan "de mol". Wat vonden ze het spannend in het donker en wat hebben we gelachen! De vraag of de pyama al aan mocht, werd vandaag (door meerdere kinderen) al om 17.30 gevraagd. Verrassend genoeg keken veel kinderen uit naar hun bed en liggen ze inmiddels bijna allemaal rustig te slapen.